

Fietstocht Vianen

Vroeger was iedereen al welkom in deze middeleeuwse Vrijstad. Nu nog steeds is Vianen in trek bij bewoners en bezoekers. Terecht! Er is verrassend veel te zien en te doen in de stad. De beste manier om Vianen en de naastgelegen dorpjes te verkennen is natuurlijk op de fiets. De fietstocht die wij hebben uitgestippeld, leidt u langs groen en water, langs monumentale panden, aangename terrassen en leuke eetgelegenheden. Zonder tussenstops neemt de route ongeveer een uur in beslag (circa 19 km). Geniet op uw eigen manier en in uw eigen tempo. Veel plezier!

1 We starten op parkeerplaats P1. Hier kunt u de hele dag gratis de auto parkeren. Handig om te weten als u de stad bezoekt, in de stad woont of in de stad komt wonen.

2 Komend vanaf de Kanaalweg sla je rechtsaf de Korte Kerkstraat in. Aan uw linkerhand ziet u de grote kerk. Deze N.H. kerk is een Gotische kerk met een Romaanse toren. Toen

de stad nog gesticht moest worden, stond op deze plek een kapel die bij de kerk van Hagestein hoorde. Bij de stadsaanleg werd de kapel vergroot tot zelfstandige parochiekerk. De vreselijke branden in 1540 richtten behoorlijk schade aan, maar die werd gelukkig snel hersteld. Het bijzondere praalgraf is pas gerestaureerd. Echt de moeite waard om even te bewonderen. Voor de openingstijden: check de website van de kerk.

3 De Voorstraat is veel monumenten rijk. Bekijk De Waterpomp, het Stadhuis met daarachter de Stadswaag (nu het Makerlaarshuys) en nog veel meer. Het VVV-kantoor en het Stedelijk Museum Vianen vindt u op nummer 97 aan de kant van de kerk met de 'grote klok'.

4 Heeft u al gezien dat de Voorstraat aan weerszijden een klok heeft? Deze klokken werden vroeger én worden nu nog steeds gebruikt als herkenningspunten. U wandelt of fietst van de grote naar de kleine klok of vice versa. De plek van de winkels wordt aangeduid met 'aan de kant van de grote klok'. In dit geval fietst u aan het einde van de Voorstraat onder de 'kleine klok' door. Deze plek staat ook bekend als de 'Lekpoort'.

5 Eenmaal onder de Lekpoort door, komt u op de Buitenstad. Deze straat voert u via de brug 'Pont Napoleon' naar de Ponthoeve aan de Lek. De Ponthoeve is een gezellige Pannenkoekenboerderij op een prachtig eiland in rivier de Lek. Vanuit het restaurant heeft u een panoramisch uitzicht over de rivier en uiterwaarden van Vianen en Nieuwegein. Leuk detail is dat deze oversteekplaats over de Lek ook door Napoleon gebruikt is.

6 Als de buiken gevuld zijn, fietst u een stukje terug om uw route over de Ringdijk naar rechts te vervolgen richting de A2. Hier fietst u onderdoor om vervolgens verrast te worden door een prachtig uitzicht over Plas Middelwaard, waar u Schotse hooglanders vrij ziet rondlopen. Plas Middelwaard, ook wel recreatieplas 'De Put' genoemd, is op een mooie dag een heerlijke plek om even te zwemmen of pootje te baden.

7 U bevindt zich nu op de Middelwaard. Maak een klein zijstapje naar camping Clementie. Hiervandaan heeft u namelijk een prachtig zicht op de Lek en de voorbij varende schep- en pleziervaartuigen.

8 Terug op de Middelwaard gaan we naar rechts. Nog een stukje op de dijk en dan linksaf via Vijverlust naar beneden tot aan de Lexmondsestraatweg. Steek over en ga naar rechts. Hier neemt u de ventweg en fietst u langs Huiting tuincentrum. Huiting is een leuk tuincentrum waar ze ook prachtige accessoires verkopen.

9 Via de ventweg (Lexmondsestraatweg) fietst u zo het leuke Helsdingen in met een aantal prachtige, monumentale boerderijen. Aan het eind gaat u linksaf de Helsdingse Achterweg op waar kaasboerderij 'Heerlijk Helsdingen' op nummer 20 een aanrader is. De winkel is beperkt geopend, maar op zaterdag kunt u er bijna de hele dag terecht. Aan het einde van de weg slaat u rechtsaf de Lange Waaijsteeg op.

10 Langs mooie graslanden fietst u verder. Even genieten van het natuurschoon, en ondertussen zijn er heel wat indrukwekkende villa's te bewonderen.

11 Aan het einde van de Lange Waaijsteeg slaat u linksaf en fietst u langs het Merwedekanaal en de sportvelden richting de A2. Het Merwedekanaal is een veel gebruikte vaarroute en dus is er veel te zien. Net voor de A2 gaat u linksaf Clarissenhof in. Bij de rotonde slaat u rechtsaf om vervolgens bij de kruising rechts de Westelijke Parallelweg op te rijden. Deze voert u over het kanaal. Net voor de rotonde fietst u linksaf (het tunneltje onderdoor) De Limiet op.

12 De Limiet loopt vanzelf over in de Stuartweg. Deze weg is iets minder fraai. Maar zodra u bij de tweede kruising rechtsaf slaat, bent u op de Lange Dreef en zit u alweer bijna in het mooie polderlandschap.

13 Na onderdoorgang van de A27 volgt u de kromming van de weg links (dus oversteken) naar de Lange Dreef. Deze brengt u op de Dorpsstraat van Hagestein. U slaat linksaf. Hier ziet u de Hervormde Kerk van Hagestein. De kerk heeft een bijzonder rijke historie. Vele 'stormen' zijn overwonnen en prachtig is de kerk nog steeds.

14 Zin in koffie of thee, al dan niet met iets lekkers? Warm binnen? Of op een door groen omringd terras? Wip even aan bij koffie- en theeschenkerij De Ouwe Stal op de Dorpsstraat 46.

15 Aan het einde van de Dorpsstraat slaat u linksaf de Hoevenweg op. Deze weg loopt langs recreatieplas Everstein. Plas Everstein is ontstaan door zandafgraving. Het water is over het algemeen helder en is plaatselijk zeer diep en daardoor ook geliefd bij duikers én karpervissers. Verder kun je hier heerlijk zwemmen en luieren in de zon.

16 Links van de Hoevenweg komt Hoef en Haag, een nieuw dorp aan de Lek. Deze nieuwbouwwijk is geïnspireerd op de lintbebouwing in Hagestein en op het dorpse karakter van de vestingstadjes in het rivierengebied rondom Vianen. Hoef en Haag biedt bewoners uit Vianen en de omliggende dorpen de kans om nieuw te wonen in een voor hen bekende omgeving. Met de groei van Vianen kunnen er ook nieuwe mensen in het stadje komen wonen.

17 Als u verder langs de plas fietst, komt u vanzelf op de Lekdijk. Ook hier geniet u weer van een mooi uitzicht op de Lek en de Ossenwaard. Trek in een hapje of een drankje? Bij 'Bij die 2', een restaurant bij Camping Everstein, zit u heerlijk.

18 Voordat u over de Lekdijk weer richting het stadshart van Vianen fietst, ziet u eerst nog het stuwcomplex van Hagestein voor u liggen. Het complex is gelijk aan dat bij Driel en bij Amerongen. Met deze drie stuwen gezamenlijk kan een groot deel van de waterhuishouding van Nederland geregeld worden.

19 De fietstocht is bijna ten einde. Het laatste stuk voert u verder over de Lekdijk, onder de A27 door en langs de wijk De Hagen. In de verte ziet u het 35 kilometer lange Merwedekanaal alweer liggen. Het Merwedekanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht met de Boven-Merwede ten zuiden van Gorinchem.

20 De Lekdijk gaat over in de Jan Blankenweg. Deze fietst u uit tot de rotonde. Ga rechts de brug over en u bevindt zich bijna weer bij het startpunt. Links van u ziet u P1. Nog even een drankje bij Café de Rooie Reiger in de Voorstraat?

